

Nordiska mästerskapen i Herslev 2013. Thomas did it again.!!!

Årets NM seglades utifrån den lilla hamnen Herslev mitt ute på den danska landsbygden och jag var stensäker på att gps:en flippat ut som ledde in mig på smala bondvägar men i brist på analog karta och inga familjemedlemmar att skälla på så var det bara att stå på och plötsligt dök Herslev upp.

Fantastiskt välarrangerat från första början till slut. Fin T-shirt och vindjacka till alla seglare, guidning på Herslevs mikrobryggeri på fredagskvällen för dem som kom i tid till detta. Himlens portar öppnade sig på fredagskvällen och ett rejält skyfall/åskväder kom precis när Karl Johan Östh och Per Westlund kom in från sin provseglingstur på det inre banområdet som var väldigt nära men lite för litet för att kunna rymma en bana i alla vindriktningar. Vi fick se dem "duscha" från det fina klubbhuset väl skyddade med en pilsner från bryggeriet i näven.

En informell välkomstmiddag hölls på fredagskvällen och vad vi åt i köttväg undrade vi och vi tror att det var långkok på gris som men sedan hade strimlat, såg ut som tonfisk. En fräsch sallad därtill och gott bröd. Perfekt.!! Informationsmöte hölls klockan 20 och då fick vi reda på att vi skulle börja på närmsta banområdet, 5 min utsegling och sen fick vi se.!! Nästan sov morgon med andra ord.



Foto: Siw Carlqvist

16 st svenskar deltog, Jens Makholm från Norge, Greg Wilcox från NZ, Juliane Hofmann och Gunter Arndt från Tyskland, resten Danskar upp till 72 båtar!!!! Mäktigt och jätteroligt. Extra kul att se Åsa Holmqvist och Per Westlund segla utanför Sveriges gränser.

Frukost med allt som önskades på lördagsmorgonen mellan 7-8 och förutsättningarna såg kanon ut för dagens seglingar, sommarvärme och svaga till måttliga vindar utlovades.

Sjösatte gjorde vi antingen via hamnen eller stranden där klubbpersonal servade med att ta undan trailern och några i vadarbyxor gick ut och tog in trailern om du sjösatte via stranden. Vindriktningen medgav segling på den inre banan och vi kom iväg på första startförsöket. Lite längre ner i fältet så upptäckte man snabbt hur knivigt det var i rundningarna och här kunde det tappas 10 båtar på en dålig sådan och tvärtom om man manövrerade in sig bra. Sen skall ju de andra seglarna också uppfatta rätt till plats på samma sätt som du och där kan det ju skilja sig en del... Bo Petersen spikade första seglingen med Thomas trea.

Efter detta race bar det ut på yttre banan, eskadersegling, och ca 40 minuter ut till nästa område.

Två fina race med jämnare vindar och lite ökande vind under sista seglingen. Thomas spädde på med en spik i andra och blev 2:a i tredje seglingen. Han hade redan kopplat grepp i mästerskapet med en jämn serie, imponerande. Närmst efter var Greg Wilcox och Christian Olesen, ny dansk formand(ordförande)



Andra svenskar som höll sig framme var Hans Ejlkjaer, Per Jansson i ny SOTAjolle, Ingemar Jansson och Lasse Hansson. Lång insegling, varmt och gott när vi kom in och där fick vi läskande svala drycker och en macka i näven, kaffe och kaka. En välbehövlig dusch i badvagnen som var ditställd, några minuter att stretcha ut den ömma kroppen, lite ljug hos goa seglingskompisar. Ok-jollesegling när den är som bäst. Ja den är väl aldrig dålig om man säger så.

Regattamiddag kl 20. Härlig grillbuffe med mat till alla storätare och många till. En spelman musicerade och sjöng allsång och de första var på danska så det var bara att låtsas och lalla med.

Så småningom skulle det sjungas en svensk sång som hade tryckts in i sånghäftet, En sjöman älskar havets våg.. och vi blev mer eller mindre upptvingade men klarade väl igenom oss det hela med hedern i behåll?! Måns Selmerlöv behöver inte känna sig hotad..

Alla medhjälpare i organisationen fick resa sig upp i omgångar och fick motta seglarnas ovationer, viktigt och bra att uppmärksamma alla i organisationen. En kanonkväll i trevliga människors sällskap.

Natti natti, inga problem att somna.

Morgonen därpå bjöd på lite sämre väder. Mulet, regnet hängandes i luften och en frisk nordvästlig vind. Herslevfjorden med sin inbjudande segling från igår var som bortblåst och den morrade nu åt oss likt en ilsken tjur. Mysigt.... Detta gjorde att många beslöt att stanna i land och låta vädrets makter vinna denna gång.

En beslutsam skara seglare gick dock ut och satte av mot det yttre banområdet. En hård byig pinkryss för att nå upp till de röda prickarna i utloppet till Herslev fjorden. En spännande läns efter rundningen av prickarna skvallrade om vad som skulle komma. Väl nere i startområdet kunde det konstateras att vinden ökat i styrka men samtidigt hade de kraftiga kastbyarna försvunnit. Nu blåste det en stadig nordvästlig vind på 9-10m/s med vindbyar på ca 12m/s. Skiften låg jämt över banan med ca 10° förändringar. Antalet båtar var nu reducerade till ca 40st.

Första start av dagens inplanerade 3 gick iväg och det kunde snabbt konstateras att kanterna var att föredra. Banan låg perfekt med varken babords- eller styrbordsfördel. Fältet delades upp i två läger på resp kant. I mitten av banan tycktes nästan ett vakuum bildas, hur nu det går till när det blåser 10m/s?? Thomas Hansson –

Mild fick se sig slagen av Christian Olesen, Jörgen Svendsen och Greg Wilcox och fick sin sämsta placering på hela regattan, en 4:e plats. En våt dröm för många andra.....

För oss dödliga från mitten av fältet och neråt, fanns det mycket att vinna på att bara slå på skiften, hålla båten så plant som bara möjligt och framför allt på rätt köl. Slörarna upplevdes med skräckblandad förtjusning och det kändes väldigt ovanligt att hänga akterut, nästan parallellt med rorkulten. Mäktigt att få en redan planande båt att accelerera ännu mer genom att bara placera den rätt på en våg, dra in lite i skotet och kränga till.

Rundningsmärket kunde komma väldigt fort ibland vill jag lova.

Dagens andra start kom iväg efter en gemensam tjuvstart.

Lite typiskt då undertecknad äntligen fick en fin lucka i starten och kom iväg ordentligt. Ny start och likt första racet delades fältet upp. Som vanligt gick större delen av "eliten" ut på babordsidan men Greg Wilcox drog sig över på styrbordssidan. På styrbordssidan kom ett rejält fördelaktigt vrid strax innan första rundningen vilket gjorde att Wilcox chansning gick hem. Greg lyckades hålla sin ledning ända in i mål och vann andra racet framför Thomas Hansson-Mild och Jörgen Svendsen. Detta gjorde att det tätnade i toppen och att tredje racet för dagen kunde avgöra vem som skulle bli Nordisk Mästare.

Inför tredje racet hade himlen spruckit upp och solen visade sig på himlen. Vinde stod på sig och startfältet i drogs ner mot läbojen i starten vilket öppnade upp i lovart. Både Mild, Wilcox och danskarna i topp satsade på babordssidan. Ingen vågade ta en chansning i detta läge och det blev en slags bevakningssegling. Mild lyckades ganska tidigt komma loss och fick en lucka vid första rundningen. Närmsta hotet, Greg Wilcox lyckades inte lika bra på första kryssen och rundade som 5:a. Mild lyckades hålla sin ledning till mål och kunde i.o.m målskottet titulera sig Nordisk Mästare! Wilcox slutade 7:a i sista racet och kunde bärga en välförtjänt andra plats endast 1 poäng framför tredjepristagaren, Christian Olesen.

Trevlig avslutningsceremoni senare med fina priser långt ner i leden bland deltagande seglare!
Danskarna är oerhört duktiga på att organisera och genomföra sådana här arragen mang..

Stor Tack Herslev Strand Sejlklub!

PS

Hur är det att segla OK i hård vind?

Hmm...balanscera på en medicinboll i biltvätten på Statoil med tvätten igång.

Det är en fantastisksport vi håller på med!

Första dagen: Lars Hultgren Swe 2795

Andra dagen: Peter Rudblom Swe 2782



Foto: Siw Carlqvist