

Segling i Fredensborg

Lördagen den 26 april gick årets första tävling av stapeln för danskarna. Traditionenligt på vackra Esrum Sö (sjö) i Fredensborg strax väster om Helsingör i ett underbart sommarväder.

Eftersom min nya båt var klar för hämtning dagen innan passade det utmärkt att stanna en dag och mäta sig mot våra grannar i väst. Stefan Pavia var inte sen hänga på och vi möttes upp i Esrum fredag eftermiddag. Min fredag började redan halvfem på morgonen för att åka från Stockholm till Jesper Strandberg (SOTA) sydväst om Roskilde. Väl i Esrum kunde jag, trots närmare 75 mil i bilen under dagen, inte avhålla mig från att komma ut och segla en stund på fredagkväll i syfte att avhjälpa min oerhört kraftiga seglingsabstinens. Stefan som tränat hela våren avstod dock och laddade på land inför lördagens seglingar.

Klockan åtta på lördag morgon var det gemensam frukost i Segelsällskapet Esrums Sös jättefina klubbhus. Utanför strålade solen och en lätt ostlig morgonbris skvallrade om att vi hade en jättefin dag framför oss på sjön. Första start kl 11 och därefter avklarades fyra välorganiserade seglingar i rask takt utan en enda omstart. Efter två seglingar delades matpaket effektivt ut till alla 36 deltagande båtar från en fölgebåt. Huvudsakligen lätta vindar med lite starkare vindstråk som byggde upp allteftersom dagen gick. Europamästaren Bo Petersen visade var skåpet skall stå och spikade alla 4 seglingar på ett mycket imponerande sätt. Tvåa blev Bo Reker Anderson (segrare i Stenungsund) och trea blev Lars Andresen från Herslev Strand Sejlklub. Jag och Stefan gjorde vad vi kunde för att försvara Sveriges färger och vi blev till sist 10:a respektive 11:a.

Fantastiskt välorganiserad seglingstävling med mycket bra konkurrens i en oerhört vacker omgivning. Riktigt kul att på nära håll studera den explosion av ok-jollesegling som nu sker i Danmark. Det var med en stark känsla av att snart återvända till Danmark för nya seglingstävlingar som jag och Stefan vände hemåt efter en oerhört härlig dag på Esrum Sö. Oerhört nyttigt och trevligt och lätt värt 128 mil i bilen!

Jonas B (SWE 2809)

